



Der bliver krig i Irak, om så 'beviserne' skal kastes ned over landet med faldskærm, mener dagens Frontalt-skribent, der er forfatter og dramatiker

Våbeninspektørerne har afleveret delrapporter, mens de fortsat higer og søger i Irak for at opspore de forfærdelige masseødelæggelsesvåben, som i alle tilfælde eksisterer i de 160 millioner uvidende, bange, aggressive, vildledte amerikanske hjerner, der udgør det store tavse flertal.

Kun de færreste af dem ved vel i øvrigt, hvor Irak ligger!

Medmindre inspektørerne selv har tilstrækkeligt våbenplutonium, sarin, miltbrand-bakterier eller lignende med i bagagen, skulle der altså være meget små chancer for, at vi kan håbe på en god, gammeldags amerikansk julebombing a la Hanoi i Vietnam.

Oh dog!

Deltagerne til det nye elektroniske, verdensomspændende megaspil 'Kill, destroy and fuck it all' er allerede ved at indtage deres pladser. Krig kommer utvivlsomt, om så man pr. faldskærm skal nedkaste det kompromitterende materiale.

For hver gang George W. Bush indtager talerstolen omgivet af større og større amerikanske flag og stadig flere bombastiske hyldester til sig selv og verdens bedste folk, guds eget land sågar, bliver jeg mere og mere sikker og får det en lille smule værre.

Det er ved at blive rigtig slemt!

HVEM TALER HAN MON OM

I sin let afslappede, dygtigt indøvede hverdagsstil holder præsidenten tordentaler mod en ondskabsfuld diktor, som truer ikke alene verdensfreden men tillige os alle med udslettelse, død og undergang.

Men hvem kan det dog være, han mener? Hvem er det, der har alle disse frygtelige våben klar til affyring i løbet af tre kvarter?

Officielt taler præsident Bush om sin irakiske kollega, Saddam Hussein i Bagdad. Men kan han i virkeligheden også mene sig selv? I hvert fald er de store forskelle efterhånden svære at få øje på. Det skulle da lige være kvantiteten.

Ingen andre regimer har nemlig tilnærmelsesvis haft samme 'succes' som det amerikanske, når det gælder om at tage livet af andre mennesker.

Siden anden verdenskrigs afslutning og atombomberne over Hiroshima og Nagasaki (efter min mening historiens hidtil værste terrorudåd mod civile) har Bush og hans forgængere i præsidentembedet nemlig haft held til at aflive yderligere tre millioner sagesløse beboere på denne planet.

Jeg skal ikke her tale om de lemlæstede, de forældreløse, de ensomme mødre, de ulykkelige fædre og alle uskyldige spædbørn, der døde af sult, sygdom, gift og kemikalier. Summen af smerte, som den amerikanske dødsmaskine har skabt, er uendelig!

UFATTELIGT VÅBENLAGER

Jeg noterer, at Bush her i nogle af sine seneste tv-taler ikke har optrådt foran den sædvanlige staffage af nationalistiske bannere og slogans, men slet og ret med et gigantisk verdenskort bag sig.

Ingen skal tvivle på Amerikas vilje til at lede verden, siger han. Nu begynder vi at forstå, hvad han egentlig er ude på! For en sikkerheds skyld tilføjer han:

Den, der ikke er med os, er imod os!



Våbeninspektørerne leder efter beviser i Irak. (Foto: AP)

BUSH og hans KRIG



Bush-huskessedel på nettet.

At præsident George W. Bush efter de såkaldte terroristloves indførelse og de nylige valgsejre i begge kongressens kamre nu er historiens hidtil mest magtfuldkomne diktor, er snart kun de færreste i tvivl om.

At han dertil besidder et våbenarsenal af ufatteligt omfang og uafbrudt udtrykker sin vilje til at anvende dette mod hvem som helst, der ikke er enig, gør, at vi i dag står over for et vejskel: underkastelse eller afstand!

Har det ikke altid været sådan?

Fakta er, at efter anden verdenskrig har USA i over 60 tilfælde indgrebet militært og blandet sig i andre staters interne anliggender.

Efter ødelæggelserne 11. september troede mange, at nu var verden for alvor forandret og ville aldrig blive sig selv igen. Hvilken utrolig fejltagelse!

VERDEN ER SIG SELV

Aldrig nogen sinde har verden lignet sig selv så meget som nu! Alt er tilbage i de vante rutiner. Den 'gode, gam-

le' anglo-amerikanske magtstruktur med undertrykkelse, udbytning og militær intervention, hæger som aldrig før!

I over 500 år har man i princippet voldtaget hele kloden efter forgodt befindende og invaderet samtlige verdensdele for egen vindings skyld.

Devisen er enkel: en tredjedel bliver skudt, en tredjedel bliver slaver, og resten flygter, mens man finder den indfødte, der taler bedst engelsk og indsætter ham som marionetkonge, maharaja, sultan, høvding, præsident eller hvad det nu hedder på de relevante kanter.

Er der noget der virker bekendt?

Jovist, mr. Bush, våbeninspektører med ubegrænset adgang er faktisk en virkelig fed idé, vi er fuldstændig enige på det punkt. Vi glæder os alle til at komme på besøg i dine egne underjordiske krypter for at se, hvor galt det egentlig står til!