

Mysterium om Jesushund løst

28. sep 2007 | Sverige laver de tegninger af Muhammed og skulpturer af Jesus. Jesus-skulpturen forsvandt dog få timer efter opsætningen fra den rundkørsel, den skulle pryde



Stig Ramsings rundkørselshund blev udsat for hærværk, kun få timer efter den var placeret i rundkørslen for at provokere. Kunstneren ønskede med skulpturen at skabe en debat om religionernes plads i det svenske samfund. – Privatfoto.

Stort var mysteriet, da skulpturen ”Jesus, den liderlige rundkørselshund” efter få timer i sydsvenske Fagerhults rundkørsel forsvandt.

Skulpturen forestiller en hvid hund med tornekrone og stort kønsorgan og er lavet af den danske kunstner Stig Ramsing. Mandag eftermiddag blev den opstillet, mandag aften var den væk:

– Jeg har lige set hunden på SVT, siger Stig Ramsing, som har boet i Sverige siden 1982. Jeg tænker, at jeg hellere må køre ned og tjekke den, og det er heldigt.

Da Stig Ramsing i bil kører rundt i rundkørslen, hvor hunden er blevet sat op om eftermiddagen, ser han tre-fire personer stå rundt om hunden. Den er væltet om på jorden:

– Hunden har været udsat for hærværk, og de forsøger at få den med sig. Så jeg stopper og tager den med, siger kunstneren.

Den nu tomme plads i rundkørslen foranlediger dagen efter Helsingborgs Dagblad til at skrive, at hunden er forsvundet. Så slemt står det dog ikke til. Men Stig Ramsing ved endnu ikke, hvorvidt hunden igen skal op i samme rundkørsel, eller om den skal have sig et nyt og mere sikkert hjem.

Kunstværket ”Jesus, den liderlige rundkørselshund” har skabt opsigt i Sydsverige, hvor Stig Ramsing holder til. Værket er lavet som en modprovokation til den svenske tegner Lars Vilks Muhammed-hund. Stig Ramsing selv er ikke-troende og ønsker med sit værk at få en debat og diskussion i gang, der omhandler religionernes plads i samfundet – ikke kun islams.

klitgaard@kristeligt-dagblad.dk